

Άρωμα Ινδικού

Επιτέλους, επιστρέφουμε στην αυθεντική πλευρά της ηπείρου: στον Ινδικό ωκεανό!



Αυτό το άρθρο γράφεται στο Σααντάνι της Τανζανίας, στο Saadani Safari Lodge συγκεκριμένα, με θέα τους ψαράδες που μαζεύουν τα δύκτυα τους στην ήμιτη πατητού του Ινδικού Ωκεανού. Δεν υπάρχει καλύτερο γραφείο -συγγνώμη, καλύτερος τόπος ψυχικής ανάτασης- σε δύλη την Αφρική από αυτό. Το έχει δημιουργήσει ένας αδερφικός φίλος, Έλληνας από το Μπουρούντι, ο Κώστας Κουκούλης. Έχουμε ξαναβρεθεί έδω δύο φορές, στην ίδια στιγμή που η θερινή μέρα αναπνέουμε την ημέρα του. Πρέπει να τον αποχαιρετίσουμε όμως, αφού, φεύγοντας από έδω, δε θα τον αντικρίσουμε ξανά μέχρι να φτάσουμε στην Ινδία. Θα μας λείψει, και ξέρετε γιατί; Πρέπει να μεταφέρει περιέργα αρώματα από την Ανατολή ή ωκεανός αυτός, γιατί σε κάνει να αισθάνεσαι αλλιώς. Καμία σχέση με τον Ατλαντικό. Διόλου τυχαία, διαφορετικοί είναι και οι ιανθρωποί εδώ. Το ίδιο φτωχοί με τους Αφρικανούς στη Δύση, το ίδιο ταλαιπωρημένοι από την αποικιοκρατία και από τα απωθημένα των πυγετών τους, αλλά πιο ήρεμοι και πιο φιλικοί. Αναπόφευκτα, το οδοιπορικό αυτού του μήνα θα είναι 100% θαλασσινό, παρ' ότι ξεκίνησε από την πειρατική Σουαζιλάνδη και πέρασε από το Μαλάουι, που επίσης δε βλέπει στη θάλασσα...

Μιαχώρα στον κόσμο της

Η Σουαζιλάνδη σπάνια απασχολείται δελτία ειδήσεων και μόνο για τους εξής δύο λόγους: για κάποιο γάμο του βασιλιάτη και για το AIDS. Η μικρή αυτή χώρα, βλέπετε, είναι το τελευταίο βασιλείο της Αφρικής. Θα ήταν η Ελβετία της Αφρικής -όσο όμορφη είναι-, αν δεν ήταν πραγματικά φτωχή και αν 1 στους 3 κατοίκους της δεν ήταν φορέας του HIV. Οι περισσότεροι άντρες Σουαζιλάνδη εργάζονται αικόμα και σήμερα στα μεταλλεία της Νότιας Αφρικής -μόνο οι αγρότες είναι πίσω, και μάλιστα λένε πως εκείνοι έχουν φέρει την επιδημία στη χώρα εξαιτίας της οποίας ο πληθυσμός της μειώνεται και η διάρκεια ζωής έχει πετέσει στα 33 χρόνια (από τα 58) μέσα σε 10 χρόνια.

Αν πετάξετε μέχρι το Μπαμπάνε, την πρωτεύουσα, θα δείτε μια πόλη καταπράσινη, με εμπορικά κέντρα νοτιοαφρικανικού τύπου, καζίνο, γήπεδο γκολφ και έναν αυτοκινητόδρομο που τη συνδέει με το δεύτερο μεγάλο αστικό κέντρο, το Μανζίνι, το οποίο βρίσκεται μόλις 60 χλμ. μακριά. Οι τουρίστες θα περάσετε φίνα εδώ, αφού οι περισσότερες ατραξιόν της βρίσκονται ανάμεσα στις δύο αυτές πόλεις, στην κοιλάδα Εζουλούνι συγκεκριμένα. Εδώ μπορείτε να ζήσετε την Αφρική που ονειρεύεστε, την Αφρική των ταξιδιωτικών πρακτορείων. Θα βρεύετε ένα πολιτιστικό χωρίο που αναπαριστά τη ζωή στο 18ο αιώνα, θα φωτογραφίσετε πηγήμανους χορεύτες και χορεύτριες, θα αγοράσετε καταπληκτικά ξυλόγλυπτα και άλλα αντικείμενα αφρικανικής τέχνης και φυσικά, θα μείνετε σε έναν πεντάστερο ξενοδοχείο με spa. Εμείς, κάναμε τα πάντα παρ' ούτε πεθάνομέστε τον τουρισμό, αλλά μενόμεστε σε ένα πανέμορφο νοστελ με κάμπιγκ, το Grifter's, το οποίο είναι διοικητή ποιας μιας δικηγόρου που τυγχάνει να είναι βουλευτής. Η ελόγων κυρία μάζεψε τα πάντα για το πολιτικό σύστημα της χώρας, που απ' ότι φαίνεται, πτήσει ψηφιά αποδέχεται. Εξάλλου, οι βασιλιάδες, με τόσους γάμους που κάνουν, έχουν τους περισσότερους στη χώρα μακρινούς συγγενείς. Ο σημερινός, 40άρης και σπουδαγμένος στην Αγγλία, έχει 14 γυναίκες. Ο πατέρας του, που πέθανε το 1982, είχε 120 και 600 αναγνωρισμένα παιδιά...

Όσο μικρή κι αν είναι η Σουαζιλάνδη (σε τρεις ώρες τη διαδικασίεις), τόσες είναι και οι αντιθέσεις της. Μόλις 10 χιλιόμετρα πέριξ της πρωτεύουσας θα βρείτε μόνο αγροτόσπιτα και οικογένειες που ζουν με 1 δολάριο πημερόσιως. Επισκεφτήκαμε μια τέτοια αγροκοινή και ήταν δραματική κατάσταση. Φανταστέστε μια μεγάλη γυναίκα, αγρότισσα, να μεγαλώνει τα παιδιά τα δικά της και της κόρης της, που πέθανε πρόσφατα. Έτσι είναι εδώ. Κανένα παιδί δε μένει πραγματικά ορφανό. Μισή ώρα έξω από το Μπαμπάνε είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε και μια παραδοσιακή θεραπεύτρια, κατά ανάμεσα σε γιατρό, μέντοισμ και μάγισσα. Δεν είχαμε κάποιο προσωπικό πρόβλημα, απλώς ζητήσαμε να της μιλήσουμε. Μια ξερακιάν γριούλα ήταν, που καλλωπίστηκε για χάρη μας και άρχισε να ρίχνει καπί κοκαλάκια ζώων σε μια ψάθα. Ανάλογα με το πώς έπεφταν, μας έλεγε τα πάντα, για την υγεία, για το μέλλον κ.ά. «Όταν ήμουν μικρή» μας είπε «τα πνεύματα μπήκαν μέσα μου, κι έψυχα από το χωρίο. Με βρήκαν σε μια λίμνη -τέσσερις μέρες ήμουν μέσα στο νερό.» Την πιστεύεις, έτσι κι αλλιώς, δε σχολάζεις σε τέτοιες περιπτώσεις, απλώς ρουφάς εμπειρίες από ανθρώπους που πίστευες ότι δεν υπάρχουν πια. Στη Σουαζιλάνδη, τέτοιοι θεραπευτές υπάρχουν αρκετοί ακόμη και είναι αναγνωρισμένοι από το κράτος. Όταν τη ρύθμιση της κάνει, αν έρθει αισθενής του AIDS, μου είπε: «Του λέω να πάει σε νοσοκομείο». Πάλι καλά...





THE WORLD OFFROAD

ΜΠΑΜΠΑΝΕ-ΣΑΑΝΤΑΝΙ



Άρωμα περιπέτειας

Το πογότυπο της αποστολής μας χρησιμοποιήθηκε σε limited edition συσκευασία δώρου του αντρικού ορώματος STR8 του ομίλου Σαφάντης ΑΕ. Μετά από σχετικό διαγωνισμό, ορίσμενοι τυχεροί θα συνδέψουν το Discovery για μερικές στη νοτιοανατολική Ασία. Μείνετε συντονισμένοι!



Βόρεια του Μαπούτο

Είχαμε ακούσει τα καλύτερα λόγια για τη Μοζαμβίκη από άλλους ταξιδιώτες, οπότε περάσαμε με μεγάλη λαχτάρα τα σύνορα. Το Immigration δέθεταν δωρεάν προφυλακτικά - σημάδια δότικα αυτή είναι μια χώρα που μαστίζεται από το AIDS. Γνωρίζαμε επίσης ότι η Μοζαμβίκη έχεις έναν εμφύλιο πόλεμο από τα μέσα του '70 και για 17 ολόκληρα χρόνια, οπότε θέλαμε να δούμε ποια ήταν τα σημάδια που άφησε. Το Μαπούτο, που είναι στο νότιο σκεδόν άκρο μας ακτογραφμής 3.000 χλμ., μας θύμισε ελληνική πόλη της δεκαετίας του '70: κακοβαμένες πολυκατοικίες που μαρτυρούν τη μαρξιστική περίοδο μετά την ανεξαρτησία, φωτεινές πινακίδες, και φετερίες και μπόλικα εστιατόρια παντού. Δε μείναμε, γιατί είχαμε πολύ δρόμο μπροστά μας και οιμεγάλες πόλεις δεν ταυτίζουν σ' αυτό που κάνουμε. Τα βόρεια, φτωχικά πρόστια της πόλης δίνουν μια πρώτη γεύση από μοζαμβικανική επαρχία. Όσα σητία δεν έχουν βαφτεί κατακόρυφα από την mCell, την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, δίνουν εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.

Οινότιες ακτές της Μοζαμβίκης είναι προσφύλαξτόπος διακοπώνή μόνιμης κατοικίας για αρκετούς Νοτιοαφρικανούς. Το καταλαβαίνεις αυτό τόσο στην παραλία του Σάζαί όσο και στις παραλίες του Ιναμπάνε, στο Τόφο και στην Μπάρα, όπου ήλατα κάμπινγκ, τα ξενοδοχεία και τα εξοχικά ανήκουν σ' αυτούς. Το beach culture κυριαρχεί εδώ, άρα οι ρυθμοί είναι αργοί: κολύμπη, φάγητο και μπύρες μπροστά στη θάλασσα. Μόνη παρέα - θέλεις δε θέλεις - έχεις τους ντόπιους πιτσιράδες, που γίνονται κολλητοί για να σου πουλήσουν ένα κολιεδάκι από κοκύλια για 1δολάριο.

Στο Βιλανκούλο αποφασίσαμε να κάνουμε επιπλέον διακοπές. Εκεί βρίσκεται το αρχιπέλαγος Μπαζαρούτο, ένα σύμπλεγμα από πέντε εξωτικά νησάκια στα 10-25 χλμ. από την ακτή. Τα νησιά ήταν ενωμένα με τη στεριά μέχρι 10.000 χρόνια πριν και τανερά είναι πολύ ρηχά, ίδιως τις ώρες της άμμωσης. Το αρχιπέλαγος είναι εθνικό πάρκο υπό την προστασία του WWF από το 1971 για τα κοράλια, τα φλαμίγκος και τα περίπτου 100 dugong (υπό εξαφάνιση είδος θαλάσσιου ελέφαντα) που έχουν απομείνει. Στα νησιά μένουν περίπου 3.500 Φαράδες. Μπορείς να τα επισκεφτείς με σκάφος, όχι όμως και να κατασκηνώσεις εκεί. Για να δεις το ημέρωμα στο αρχιπέλαγος, πρέπει να ξεδέψεις 250-500 δολάρια το άτομο σε ένα από τα πολυτελή lodges των νησιών. Προστασία του περιβάλλοντος για, αλλά μόνο μέχριεκείσπου έρχονται τα δολάρια. Εμείς, έπειτα από μισή μέρα στο νησάκι Μπαζαρούτο, φύγαμε ξεφλουδισμένοι από τις υπεριώδεις ακτίνες. Μέγαλάθος πηλοθεραπεία στον Ινδικό! Στα καταγάλανα νερά του, όμως, που θυμίζουν ενυδρείο, το snorkelling είναι το ιδιαίτερο κόχυτι, αν δεν έχεις δίπλωμα scuba.

Από το Βιλανκούλο μπρικάμε για πρώτη φορά στην ενδοχώρα, με κατεύθυνση το Τσιμόι, μια πόλη σταυροδρόμι κοντά στη Ζιμπάπουε. Παραλίγονα μεινόμενο από πετρέλαιο, αφού ούτε ένα βενζινάδικο της προκοπής δε βρήκαμε σε 400 χλμ. Από το Τσιμόι μέχρι το Τέτε, μια πόλη που θυμίζει Λατινική Αμερική στις οχθές του Ζαμβέζη, και από εκεί μέχριτα σύνορα με το Μαλάουι είδαμε το πιο φωτόχρονο πρόσωπο της Μοζαμβίκης. Πολλά παιδάκια βγαίνουν στους δρόμους και κλείνουν τις λακούβες, ελπίζοντας να βγάλουν κανένα φράγκο από τους οδηγούς. Ποινά ήξεραν ότι το ίδιο ακριβώς κάνουν πολλά παιδιά λίγας χιλιόμετρα μακριά, στο Νίγηρα...

Αφρική σε μικρογραφία

Στα σύνορα του Μαλάουι καθυστερήσαμε, μιας και δεν εκδίδουν βίζα εκεί, αντίθετα με ότι γράφουν όλοι οι οδηγοί. «Δώστε μας ένα χαρτί να μπούμε» τους είπαμε. «Πού ξέρετε εσείς για το χαρτί;» Δεν ξέραμε, μια ίδια ρίζαμε. Μας έφτιαξαν ένα χειρόγραφο έγγραφο και την επομένη πήγαμε στο Αλλοδαπών του Μπλαντάρ, όπου μας πήρε ώρες μέχρινα ξεμπερδέψουμε, αφού ο υπάλληλος Σάββατο, γαρ-τ έχει ρίζει στο χαβαλέ. Το Μπλαντάρ είναι πολύ οργανωμένο, γεμάτο ATM. Μάλλον είναι πινέα τους μανία. Βγαίνοντας από την πόλη προς τα βόρεια με κατεύθυνση τη λίμνη Μαλάουι, ερωτευτήκαμε τη κώρωνα κεραυνοβόλα. Αφρική 100%. Κατ' αρχάς, το τοπίο αλλάζει διαρκώς. Σαφάνα, τροπικό δάσος, πεδάδες, λόφοι, βουνά από βράχια και μιά λίμνη, δύλα, σε 300 χλμ. διαδρομής. Πεζοί και ποδηλάτες παντού, κιόσκια με μάνγκο, παπάγιες, καλάθια και καρέκλες από καλάμι ήταν στα ιδιαίτερα θετικά. Οι κάτοικοι μάς φάνκαν ακόμα πιο φιλικούς και λιγότερο βαρεμένους από τους Μοζαμβικανούς. Το μουσουλμανικό στοιχείο, όσο προχωρούσαμε, γινόταν και πιο έντονο. Στην πόλη Ζόμπα -την παλιά πρωτεύουσα με την αποικιοκρατική αρχιτεκτονική- ρώτησα έναν τυπάκο σε 'Ιντερνετ καφέ αν παντρεύονται μεταξύ τους Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. «No problem, sir» μου είπε. Στο Μάνκι Μπέι (ακτή των μαϊμούδων σημάνει) κατασκύνωσαμε με πανσέλινο σε ένα κάμπινγκ πολύ ωραίο, αλλά έρημο πάνω στη θάλασσα - συγγνώμη, στη λίμνη. Σαν θάλασσα μαίζει το Μαλάουι ή Νιάσα, όπως λεγόταν παλιά και εξακολουθεί να έρχεται η λίμνη στην πλευρά της Μοζαμβίκης. Έχει μήκος 500 χλμ. και διατρέχει σε χεδόν όλο το Μαλάουι από το νότιο μέχρι το βορρά. Θεωρείται φυσιολατρικός παράδεισος, και είναι, ειδικά στο Κέιπ Μακλίαρ. Αμμουδιά, ένα νησάκι απέναντι, δύο, τρία κάμπινγκ και ντόπιοι βαρκάρηδες με πιρόγες. Τα χρώματα του δειλινού εδώ δε θα τα ξεχάσω ποτέ. Ούτε και τη μεγάλη βόλτα με το καγιάκ στο απέναντι νησάκι, όπου χαρήκαμε τα πεντακάθαρα -να τα πιεις στο ποτήρι- νερά της λίμνης όσο καμίας θάλασσας. Τι κι αν λένε ότι αναπύσσεται μπιλχάρζια (σχίζοστομίσα) εδώ; Θα δεξιά...



“Αμμουδιά, ένα νησάκι απέναντι, δύο, τρία κάμπινγκ και ντόπιοι βαρκάρηδες με πιρόγες. Τα χρώματα του δειλινού εδώ δε θα τα ξεχάσω ποτέ. ”



Ανεξαρτησία και εμφύλιος

Από το βαρρά της Μοζαμβίκης ξεκίνησε ο αγώνας του Frelimo, του Μετώπου για την Ανεξαρτησία της Μοζαμβίκης, ενάντια στην πορτογαλική αποικιοκρατία. Στο χωριό Τσάι της επαρχίας Κάμπο Ντελγάδο, συγκεκριμένα, βομβαρδίστηκε τη πρώτη βάση των Πορτογάλων από το αντάρτικο του αρχηγού Μοντάνε, με την υποστήρηση της Τανγκανίκα (Τανζανία σήμερα) του Νιερέρε. Δυστύχως, η ανεξαρτησία που υπογράφτηκε το 1974 δεν έφερε ειρήνη σε τότεντη τη χώρα. Οι αιράδεξις ανέμεσα στο στρατό της οργάνωσης Renamo (που υποστηρίζοταν από τη Δύση) και της Frelimo (που είχε αναδέθει τη διακυβέρνηση της χώρας με πλάτες της ΕΣΔ) θα συνεχίζονταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90, οφίνοντας μια ολόκληρη χώρα γεμάτη νάρκες και ερείπια. Άν δεν τέλειωσε ο Ψυχρός Πόλεμος, μάλλον δε θα μπορούσαμε σήμερα να διασκίσουμε την υπέροχη αυτή χώρα.

Ηάλη Μοζαμβίκη

Ταχεραΐα σύνορα Μαλάουι-Μοζαμβίκης είναι νότια της λίμνης, στην κωμόπολη Μαντίμπα. Στο συνοριακό σταθμό κυριαρχεί έναν πόστερ κατά της διαφθοράς. «Ζητάτε απόδειξη» το σολγάκιν. Ωστόσο, ο διευθυντής του Immigration μάς χρέωσε με έναν αμφίβιο φόρο, χωρίς να καταλάβουμε γιατί. Ο δρόμος από τα σύνορα του Μαλάουι μέχρι τη Ναμπούλα (500 χλμ. πιο ανατολικά) είναι χώμα, πότε σκληρό πότε όχι. Περνά από ένα μαγευτικό τοπίο με βραχώδη όρη σαν μακαρία, στα οποία, όπως μας είπαν, παλιά κρύβονταν οι αντάρτες του Frelimo, της επαναστατικής οργάνωσης που χάρισε την ανεξαρτησία στην χώρα το 1974. Εδώ, στην επαρχία Νιάσα, είναι η πιο άγρια πλευρά της χώρας, «Fim de Mondo», τέλος του κόσμου δηλαδή, την αποκαλούν οινόποιοι. Όλα τα σπιτάκια είναι φτιαγμένα από καλάμι και λάσπη, ενώ ελάχιστα χωριά στη διαδρομή έχουν τρεχούμενο νερό και ρεύμα. Οι κάτοικοι είναι ήσυχοι, χαμογελαστοί και τα πιτορίκια είναι ζήτημα αν έχουν δει ποτέ λευκούς. Αυτή ήταν και η πιο απολαυστική μέρα οδηγικά σε όλο το μήνα. Να είναι καλά το Land και οι αναρτήσεις του!

Μετά τη Ναμπούλα, άλλος αέρας και πάλι. Μυρίζεις Ινδικό και καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ήλια ντε Μοζαμπίκ είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς της χώρας. Ένανοδικά στα 3 χλμ. από την ακτή, που συνδέεται με γέφυρα. Ο διαστάσεις του είναι 3 χλμ. επί 500 μ., αλλά σ' αυτήν την έκταση έχουν χωρέσει αιώνες ιστορίας. Από τον 15ο αιώνα ήταν ναυπηγικό και εμπορικό κέντρο με μεγάλες διασυνδέσεις από την Αραβία μέχρι τη Μακάο. Ο Βάσοκο ντα Γκάμα ήρθε εδώ το 1498 και από το 1507 εγκαθιδρύθηκαν στο νησί οι Πορτογάλοι, οι οποίοι έχουν αφήσει την κληρονομιά τους μέσα από την αρχιτεκτονική σπιτιών και φρουρών. Παγκόσμια κληρονομιά, σύμφωνα με την Unesco, κι όμως η ίδια ντε Μοζαμπίκ δείνει αφημένη στην τύχη της ακόμα και σήμερα, που την έχει ανακαλύψει ο τουρισμός. Μπορεί να μη μάς άρεσε ως περιβάλλον, όμως είναι μια από τις λίγες «μηχανές του χρόνου» σ' αυτήν την πλευρά της Αφρικής.

Στο παρελθόν σε ταξιδεύει και το νησάκι Ίμπο, αρκετά πιο βόρεια, απέναντι από την πόλη Πέμπα, στο αρχιπέλαγος Κιριμπάς. Ήταν περιπέτεια και μόνο να φτάσουμε εκεί με ιστιοφόρο καΐκι, αφού η μόνη ενάλλακτη λύση -ένα μονοκινητήριο- ξεπερνούσε τον προϋπολογισμό μας. Έξι ώρες μέσα στην υγράτα βλέπαμε τους βαρκάρπες πότε να παλεύουν με το σκιουμένο πανί και πότε να σπρώχνουν με μαγκούρες το βαρύ σκαρί και δεν πιστεύαμε τι μπορείνα κάνει ο άνθρωπος για να βγάλει το μεροκάματο. Το διήμερο στην ίδια ντε Ίμπο μάς έκανε να νιώσουμε ότι είμαστε πολύ μακριά από τα πάντα. Φανταστέετε μια πορτογαλική αποικία με κτίσματα-φαντάσματα του 17ου-19ου αιώνα και μια κοινότητα 300 ψαράδων να ζει εκεί. Κέντρο δουλεμπορίου ήταν το Ίμπο από το 1609 και μετά, οπότε και αποκίνθηκε. Κάποιο εδώ πρέπει να είναι η καταγγή των κατοίκων του Αγίου Μαυρίκιου... Μαγκή για ειμάς ήταν η βραδά που τα κοριτσιά του χωριού χόρευαν τον παραδοσιακό τους χορό, φορώντας μουσίρι στο πρόσωπο, τη λευκή αντιπλακή κρέμα που φτιάχνουν από το χυμό το φυτού ξιφούποτη.

Στη βόρεια Μοζαμπίκη περισσότερο μιλούν σουαχίλι, παρά πορτογαλικά. Το Μαπούτο, ο κυβέρνησης δηλαδή, είναι πάνω από 2.500 χλμ. από εκεί, και αυτό φαίνεται στο βιοτικό επίπεδο κωμοπόλεων και χωριών σαν της Μοσίμποας ντα Πράιας και της μαγευτικής Πάλμας, μία ώρα δρόμος πριν από τα σύνορα με την Τανζανία. Η σάφαλτος τελειώνει εδώ και, για να μπεις στην Τανζανία, περνάς από αμμουδερό δρομάκι μέχρι τον ποταμό Ρουβούμα, όπου πρέπει να παραγγελείς ένα φέρι-ερείπιο για να σε μεταφέρει στην αντίπερα όχθη. Αν προσθέσεις και το τροπικό περιβάλλον, το γεμάτο φοίνικες, μπανανίες και κάσιους, μπορείς πλέον να πεις ότι ναι, αυτή έιναι η πιο όμορφη πλευρά μιας χώρας που «με το καλημέρα» σου διδάσκει την ευτυχία των αργών ρυθμών ζωής. Υπομονή-χρόνο, δηλαδή- θέλει η Μοζαμπίκη για να την εκτιμήσεις, Paciencia, όπως λένε και οι οινόποιοι στους βιαστικούς-συνχά-τουρίστες... A.T. ►►►



THE WORLD OFFROAD

ΜΠΑΜΠΑΝΕ-ΣΑΑΝΤΑΝΙ

9 771105 128005 WO



FAQ

Κόπος νύζει: Σουαζίλανδη 6,9 L (0,72 ευρώ), Μοζαμβίκη 31 Mt (0,84 ευρώ), Μαλάουι 178 MK (0,89 ευρώ), Τανζανία 1.400 TSh (0,84 ευρώ) **Κόστος βίζας:** Μοζαμβίκη 380-475 Mt (11-13 ευρώ), Μαλάουι 3.000 MK (15 ευρώ), Τανζανία 50 δολάρια (38 ευρώ) **Αφίδνεια αυτοκινήτου/μίνια:** Μοζαμβίκη 530 Mt (14 ευρώ), Μαλάουι 5.000 MK (25 ευρώ) **Ταξιδίων:** για αρχικήθιγος Μαζαρόποιτο: 1.400 Mt/άτομο (38 ευρώ) **Μονοκατάριο:** για αρχικήθιγος Κιριμπός: 200 ευρώ το άτομο **Καΐμη:** για το Κιριμπός: 50 Mt/άτομο (1,2 ευρώ) **Θέρι:** ποταμού Ρουβόύμα (Μοζαμβίκη-Τανζανία): 40.000 TSh (25 ευρώ) **Ισοτιμίες:** 1 ευρώ = 9,6 διλαγκένι Σουαζίλανδη, 37 μεταξά Μοζαμβίκης, 199 κουάσα Μαλάουι, 1.660 σελίνια Τανζανίας

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ: Έκπτωση: 17.365 τ.χλμ. Πληθυσμός: 950.000 Σύνορα: Ν. Αφρική, Μοζαμβίκη Πρωτεύουσα: Μπριμπάνε **Τηλ. κωδικός:** +268 Δρα: GMT +2 **Γιώσας:** Σουάτι, αγγλικά **ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ:** Έκπτωση: 801.590 τ.χλμ. Πληθυσμός: 19,7 εκατ. Σύνορα: Μαλάουι, Ν. Αφρική, Σουαζίλανδη, Τανζανία, Ζάμπια, Ζιμπάπουε **Πρωτεύουσα:** Μανούύτα **Τηλ. κωδικός:** +258 Δρα: GMT+2 **Γιώσας:** Πορτογαλικά **ΜΑΛΑΟΥΙ:** Έκπτωση: 118.484 τ.χλμ. Πληθυσμός: 11 εκατ. Σύνορα: Τανζανία, Μοζαμβίκη, Ζάμπια **Πρωτεύουσα:** Λιλόνγκουε **Τηλ. κωδικός:** +265 Δρα: GMT +2 **Γιώσας:** Αγγλικά, τστισέου

INFO: Πού βρίσκεται τώρα το Discovery3 της αποστολής μας; Πληκτρολογήστε: www.theworldoffroad.com

TA NEA TOY DISCOVERY
Ένδειξη χιλιομέτρων: 45.712
χιλ. ταξιδιού: 38.212 χιλ. διαδρομής: 5.439
λίτρα ντίζελ: 669 λίτρα/100 χιλ.: 12,3

Παραπρόσεις: Παρ' ότι στη Σουαζίλανδη το πεντάτο του συμπλέκτη καλλιόπους συνκά στο δάσειο, πήραμε το ρίσκο και προχωρήσαμε προς τη Μοζαμβίκη, όπου το σύμπτυχο, ως διά μαγείας, εξασφάστηκε και από τότε ο συμπλέκτης χαρίει άκρας υγείας. Στη Land Rover του Νταρ ες Σαλάμ, κάναμε απλησθή πλαϊνών (συνθετικό Caltex 5W30) και φίττρους πετρελαιού. Μπορεύει να θυμηθείς την παραπρόσεις της Σαμαράς στην Ελλάδα, που μας... καθίστηκε στην Αφρική.

<p>16/10/2007, Μπουμπόνε, 32.773 χιλ.: Ένας ντόπιος μάς οδηγεί σε αγροκατευθύνεις και σε μια παραδοσιακή θεραπευτική.</p> <p>17/10/2007, Μανούύτα, Μοζαμβίκη, 33.073 χιλ.: Διασχίζουμε τη Σουαζίλανδη και φένονται στο Μανούύτα, όπου κατασκευάνουμε στο πικνικ hostel της χώρας, το Fatima's.</p> <p>18/10/2007, Τέλ Ζάδι, 33.327 χιλ.: Μένουμε στο πορθμούσιο κάμπινγκ Montego εντός Νοτιοαφρικανού. Η βροχερή νότα κάνει περιπλόφορο και βελάκια.</p> <p>19/10/2007, Τέλ Ζάδι, 33.626 χιλ.: Στο Ινιμπόνε συναντάμε τον Άδαν, Αυτορρόδο τοξικό με Honda Africa Twin, που μας... καθίστηκε στην Εθνική γνωστού του από τη Ν. Αφρική.</p> <p>20/10/2007, Τέρφα, 33.664 χιλ.: Με τον Άδαν, την Ίτανι και την Νταρ πάρνουμε μια γέυση από διακοπές. Στον ελικό του Παγκόδουνου Κινέλ-Πάρκυμη στη Ν. Αφρική νικά...</p> <p>21/10/2007, Ακτή Τορένη, 33.869 χιλ.: Εκτός ασφαλτού φτάνουμε στο ειδικότατο Rovaniemi Lodge, σε μια πρωταρχεμένη ακτή δέσποινα ποταμού.</p> <p>22-24/10/2007, Βιλανούβι, 34.121 χιλ.: Μένουμε στο κάμπινγκ Βιλανούβι και εξερευνούμε το πέλιγος Μπαζαρόποιτο με τακάνικο. Ο πήπος κυπαρισσού εδώ...</p> <p>25/10/2007, Κατανάκα, 34.713 χιλ.: Ένας πιτορικός πάει να μας κήθειε στην Ινιμπόνε συναντάμε τον Άδαν, Αυτορρόδο τοξικό με Honda Africa Twin, που μας... καθίστηκε στην Εθνική γνωστού του από τη Ν. Αφρική.</p> <p>26/10/2007, Μουύρα, Μανόύτα, 35.167 χιλ.: Αγρυπνούμε μέχρι πρωίς σε παραμεθόριο rest house από τη δυνατή μουσική γετονικού μπαρ.</p> <p>27/10/2007, Μόνα Μπέ, 35.529 χιλ.: Βρούμε με πανασέντινο σε παραδοσιακό κάμπινγκ εντελώς μόνον.</p> <p>28/10/2007, Κένη Μουλίρ, 35.544 χιλ.: Κάνουμε καγιάκ και βουτίες με μάσκα σε ένα ερημονόπιτη μέσα στη λίμνη. Το καλύτερο πηδωστήσιμο μέρι τώρα...</p> <p>29/10/2007, Λουσογύρας, Μοζαμβίκη, 35.700 χιλ.: Μπαίνουμε νάντια στη χώρα και κατασκευάνουμε στην αυθή δημοσιογράφου του τοπικού ραδιοφωνάρου.</p> <p>30/10/2007, Ναμπούνα, 36.191 χιλ.: Στο κάμπινγκ γνωρίζουμε ένα γευγόρι Εθνετών, που κάνουν το γύρο της Αφρικής με αρχιόφορη Mercedes 508.</p> <p>31/10/2007, Ήπια της Μοζαμβίκη, 36.412 χιλ.: Η ιδιοκτήτρια του κάμπινγκ Casuarina πήναν μοντένο στη Βραζιλία. Γιατί όλοι βαριούνται σ' αυτό το νησί;</p> <p>01/11/2007, Νέμπα, 36.828 χιλ.: Μέτρια το θέρετρο Βίζιπη, από το Rusself's Place σφύζει από καύν. Οραία στο Ράσελ, ο Αυστραλός ιδιοκτήτης, που μας δίνει χρήματες πληροφορίες...</p> <p>02-03/11/2007, Νίκος Ίμπο, 36.957 χιλ.: 10 μ.μ. φτάνουμε στο νησί-φάντασμα με κάτι! Πού ζουν οι άνθρωποι...</p> <p>04/11/2007, Μουσίμπουσα πρόδια, 37.205 χιλ.: Στο κάμπινγκ Chez Natalie ανακαλύπτουμε ότι έχουμε ξέσπαστο το καλύδο του VAI. Πώς να συνδεθούμε; 5/11/2007, Πέλμα, 37.293 χιλ.: Ο Αύριος από την Ισπανία, που κάνει το Κένη Τόουν-Κάρπο με BMW GS650, μας φέρνει το καλύδο από την Πέλμα! Φυσικά, ταξιδεύουμε περαέ προς τα σύνορα.</p> <p>06/11/2007, Μικανάνι, Τανζανία, 37.398 χιλ.: Διανυκτερεύουμε στο προσκύνιτο του Ξενοδοχείου Old Boma, του πολιού γερμανικού ορχηγείου. Ο Πορτογάλος διευθυντής έχεινός για το γύρο του κόσμου και κόπιτσε εδώ...</p> <p>07-09/11/2007, Νταρ ες Σαλάμ, 38.010 χιλ.: Home sweet home ή περίου, αφού εδώ είναι ο πατιός φίλος, Κώστας Κουκούλης.</p> <p>10/11/2007, Σαδανάι, 38.212 χιλ.: Στο Saadani Safari Lodge (www.saadaniodge.com) πρεμιέρει και γρύφουμε. Αν δεν ποιητογραφηθούμε μόνιμοι κάτοικοι, περισσότερα για την Τανζανία, την Κένυα, το Μπουρούντι, τη Ρουάντα και την Ουγκάντα στο πρώτο τεύχος του 2008...</p>
--

